

# HUR LAGAR DU VÄRLDEN?

Vad är egentligen meningen med livet? Denna enkla fråga kan kanske för en del besvaras med det lite symboliska begreppet "laga världen". Alla vill vi nog innerst inne laga vår värld. För våra liv är ju inte skapta för perfektion just nu varken för dig eller för någon annan eller världen. Alla och allt har repor, skramor och sår såväl på insidan som utsidan. Inget är så perfekt att det inte kan finputsas.

Så nog är det så att alla försöker vi laga vår värld. Bli hela och uppleva den brokiga inre eviga harmonin. Många av oss vill också laga våra nära och käras värld, vi vill helt enkelt att andra skall "må bra" och vi försöker ta hand om det som är trasigt hos dem. Vi försöker ständigt vara reparatörer i andras värld. Så finns det dessutom några som försöker laga hela världen. Sträcker sig ut och lägger sin helande hand över oss alla.

Det här är ju något som redan Maslow beskrev. Det är allmänmänskligt med så kallade transcendent behov, dvs vi har helt enkelt behov av att "laga världen" just för att vi själva faktiskt mår bra av att bidra även bortom vår egen person. Vi hjälper helt enkelt oss själva genom att laga världen.

Så hur lagar du världen och vad är din värld? Är det din egen inre värld eller den sociala relationsvärlden? Eller är din värld de inre helheternas värld? Eller den fysiska världen på jorden? Din värld kanske är allt - hela världen med universums yttersta gräns och allt därtill.

Så kanske strävar vi alla, på olika sätt, efter en mer fixad helhet, en perfekt harmonisk värld där allt får vara som det är. Detta fast vi innerst inne vet att det aldrig kan bli helt perfekt. Men något meningslösare än att sluta sträva mot den perfekt lagade världen är nog svårt att tänka sig. Så därför fortsätter vi laga livet, det är helt enkelt meningsfullt.

Hur vill du laga världen? Skriv ned några reflektioner.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---